

Nattigheid.

Gert Kuipers

Hebt u dat ook wel eens, dat het allemaal tegen zit en het water u tot aan de lippen staat, mede veroorzaakt door uw kleinzoon, die alles maar laat lopen, maar schijnbaar alleen wanneer u en uw vrouw de oppas hebben. Hebt u dat ook wel eens, dat u dan ferm zegt: 'Genoeg.' en de daad bij het woord voegend, naar de rust en sereniteit van uw volkstuin fietst. Om, daar aangekomen te constateren dat het op die zalige plek beter is, maar niet veel. Het water staat u daar nog altijd tot de enkels en de tegels van uw tuinpad lijken op half afgezonken caissons in een zee van modder. Maar vastbesloten besluit u vol levenslust toch te genieten en u grijpt een doorweekt doekje om uw kletsnat plastic tuinbankje droog te deppen waarop u zich vervolgens voorzichtig neer laat zakken, waarna u om u heen begint te kijken. En u ziet uw bonenveldje waar uw zaaisel niet ontkiemt is, maar boven is komen drijven en bedekt blijkt met interessante prachtige schimmels. De tomaten..., ziek, zoals de laatste jaren, kwijnend neerhangend. U ziet de onkruiden, waarvan sommige welig tieren in de moerassige aarde. En dan, aangevoerd door een laag bij de grondse wind, ruikt u uw aardappelperceel. Wel, zo stelt u vast, de aardappels zullen dit jaar uit de supermarkt moeten komen. En dan, wanneer u zich toch een beetje ongemakkelijk begint te voelen, hoort u een medetuinder vrolijk zingen. U richt u op met doorweekte broek, om beter te kunnen zien. En ja, daar, een paar tuinen verder waadt iemand bedrijvig door de modder van zijn perceel en vlakbij hipt een fazant het struikgewas in. En de asters..., die vallen eigenlijk best mee waarop u besluit straks een boeketje mee naar huis te nemen voor... Maar voordat u de gedachte aan dat goede voornemen af kunt maken scharniert de deur van het tuinhuisje van uw buurman open. 'Kopje koffie buurman?'. Koffie? Liever zou een biertje.. Maar plots begint het harder te regenen en u haast u naar het droge onderkomen van uw gastvrije buurman die vraagt: 'Of heb je liever een borreltje, buurman?' Hebt u dat ook wel eens, dat u dan, weer eenmaal thuisgekomen met geknakte asters, ietwat licht in het hoofd en dankbaar dat de kleinzoon weer door de dochter opgehaald is en voor het zonnetje dat bleekjes weer dapper begint te schijnen, denkt: 'Goh... Wat is het toch heerlijk toeven op die volkstuin'. Het u dat ook wel eens? Ja?

Nieuwsbrief

Nummer 6, oktober 2007



Volkstuinvereniging 'Levenslust'

Herfstsprokkels

Ditjes & Datjes:
'Handboek ecologisch tuinieren'

In het zonnetje:
'Hans Arendsen en Pieter Maas'

Nattigheid

'Herfstsprokkels'

Van de voorzitter

windstille dagen, grijs en kil door hardnekkige mist.
strakblauwe luchten vol vogelgeluiden.
kleurenpracht van herfstbladeren.
vormenrijkdom van vruchten en zaden.
bizarre creaties in de paddestoelenwereld.
ragfijne draden van herfstspinnetjes.
dreigende onweersbuien en hevige herfststormen.
briljante parelsnoeren van bedauwde spinnenwebben.
massaliteit op spreeuwenslaapplaatsen.
verstijfde dieren in de winterslaap.
gevlugelde wintergasten uit het hoge noorden



Nog niet alles wat hierboven is beschreven komen we buiten op de tuin tegen, 's morgens soms wel fine draadjes van spinnen, vanmiddag de eerste echte herfstbij, spreeuwen die een begin maken met zwermen, ... De 'echte' herfst zou wel eens heel snel naderbij kunnen komen. Wie meer hierover wil weten moet de weerprofeten maar eens raadplegen of 'de enkhuizer almanak'. Op de tuin heeft iedereen wel zo'n beetje de laatste bramen, appels of peren geoogst. Frambozen kan nog wel even langer als het weer het tenminste toelaat. Plots schiet me te binnen dat ruim een jaar geleden nogal wat commotie ontstond over frambozen, nl. frambozen zouden ontzettend gezond zijn. Volgens mij klopt dit wel, terwijl ze daarnaast ook nog 'gewoon lekker' zijn. Volgens mij hebben veel mensen dit berichtje toen gelezen, maar het heeft geen explosieve groei van het aantal leden veroorzaakt. Sterker nog, volgens mij hebben de leden zelfs geen extra frambozen geplant. Wat is dan de waarde van zo'n bericht?

Fietsend over de Walcherse binnenwegen zie je regelmatig boerenerven met grote hoeveelheden uitgestalde pompoenen. Heerlijk om er soep van te maken, maar zo veel Wanneer diezelfde boeren straks beginnen met de maïsoogst of suikerbieten gaan rooien is het daar niet meer prettig fietsen: "slik op de weg".

Voorlopig daar maar even niet fietsen.

Op de tuin kunnen we eigen lijk al wel een begin maken met het winterklaar maken. Op kale plekken is al veel groenbemesting gezaaid. Opruimen van restanten van groenten en andere 'rommel' staat nu even voorop, terwijl binnenkort ook een begin kan worden gemaakt met spitwerk. Het echte spitwerk stel ik zelf nog even uit tot tegen het einde van het jaar, maar dat heeft vooral met 'tijd' te maken. In ieder geval tot 28 oktober, wanneer de wintertijd weer in gaat.

In het zonnetje.



Het zal U niet ontgaan dat er hard gewerkt is/wordt aan de nieuwbouw naast het clubhuis. Er was al flink wat werk verzet zodat "Galerie Levenslust" tijdens de opendag de aangeboden kunststukken kon tonen. Inmiddels is er weer flink wat werk uitgevoerd aan de herindeling van de Units. Hans Arendsen en Pieter Maas leveren hieraan hun onmisbare bijdrage, ja inderdaad met 4 rechterhanden timmeren zij met veel enthousiasme en vooral kennis van zaken aan de verbouwing van de units. Langzaam maar zeker komt het einde in zicht dan kunnen zij weer eens aan tuinieren gaan denken!

Bedankt voor jullie inzet!

Ditjes en Datjes.

Buitenkans! Stichting Velt brengt zeer compleet handboek over tuinieren op de markt. Het boek bevat ruim 600 bladzijden, heeft een uitgebreid register om aan de hand van trefwoorden snel onderwerpen te vinden en bevat een schat aan informatie over aanleg en onderhoud van een moestuin. Kortom een naslagwerk van grote waarde voor zowel de beginnende als ervaren moestuinier.

Nu het seizoen op een einde loopt is er weer tijd om wat meer in de tuinboeken te neuzen, voor de komende feestdagen natuurlijk ook een prachtig cadeau om (uzelf) te geven.



Voor leden van onze vereniging bestaat de mogelijkheid om tegen sterk gereduceerde prijs dit handboek aan te schaffen. In de boekhandel betaald U € 41,45. Voor leden van Levenslust is dit boek voor € 25.-- verkrijgbaar.

Voor meer informatie kunt U op de site van Velt terecht (www.velt.be)

Bestellen kan met de ingevulde bon in deze nieuwsbrief of via e-mail en de website van Levenslust. (www.volkstuinlevenslust.nl)

Dit aanbod is geldig tot eind oktober.

Bestelbon. (s.v.p. inleveren in het tuinhuis)

Ja, ik bestel het Handboek tuinieren voor € 25.--

Ik betaal bij ontvangst.

Naam:

Handtekening:

Tuinnummer: