

wordt er, zeker de eerste weken, voor nieuwe aanvoer gezorgd door de vereniging. Deze mest is voor iedereen af te halen. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan maar deze kosten worden ruimschoots overtroffen door de betere opbrengst van uw tuin. Uiteraard bij juist gebruik. Dus aarzel niet en neem gewoon de hoeveelheid die u nodig denkt te hebben.

De prijs per kruiwagen bedraagt € 0,60. Het door u afgenomen aantal kruiwagens maal de prijs kunt u afrekenen in de tuinwinkel op donderdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 11 uur.

Wij hebben wel het verzoek bij het kruien van de mest op te letten dat het pad waarover u de mest vervoerd schoon blijft. Ook dient u de gebruikte kruiwagens voor het terugzetten schoon te maken zodat de volgende, die wellicht geen mest nodig heeft, een schone kruiwagen pakt. Tot slot nog even dit: de paardenmest welke regelmatig wordt gestort op de plaat is voor iedereen vrij mee te nemen.

Rondleiding compostering.

Afgelopen tijd is er door velen van u behoorlijk wat compost op de tuin gebracht. Wij dachten dat het dan ook wel leuk zou zijn om een kijkje te nemen op het bedrijf waar deze compost vandaan komt.

Om na te gaan of dit mogelijk is hebben wij contact opgenomen met Delta milieu en er bestaat een mogelijkheid om een rondleiding op het bedrijf te organiseren. Deze rondleidingen vinden plaats op een werkdag echter niet op woensdag.

Om hiervoor verdere stappen te ondernemen is het handig om te weten om hoeveel personen het gaat. U kunt zich hiervoor opgeven via de website\tuinwinkel of persoonlijk in de tuinwinkel tijdens de openinguren.

Wilt u dit doen voor zaterdag 22 november 2008. Hierna kunnen we dan contact opnemen met Delta Milieu en de zaak verder regelen.

Nieuwsbrief

Nummer 16, november 2008



Volkstuinvereniging 'Levenslust'

Diakonie beëindigt project voor
asielzoekers
Ditjes en Datjes
Stalmest
Rondleiding compostering.



Het zeven van filtermateriaal, afkomstig van de Groen Compostering.
Gezeefd met trommelzeef op fractie 0/35.
Materiaal bestemd voor de GFT Compostering.

Diakonie beëindigt project voor asielzoekers.

De diakonie van de Protestantse Kerk in Vlissingen stopt met het beschikbaar stellen van tuinen aan asielzoekers. Dat project heeft bestaan van 1999 t/m 2008. Dit jaar waren nog 2 tuinen in gebruik bij voormalig asielzoekers. Beide tuinders hebben inmiddels een verblijfstatus en verkeren dus niet meer met een zenuwslopende onzekere afwachting in een bekrompen ruimte van een opvangcentrum. Beide gezinnen wonen nu zelfstandig.

De aanleiding voor het starten van het volkstuintuinproject lag bij het bezorgen van Kerstpakketten in december 1998 namens de Vlissingse Raad van Kerken. In Vlissingen waren de asielzoekers ondergebracht in een zogenaamde aanvullende opvang, een soort contractpensions zoals Huize Dix in de Dr Ottestraat en de kampeerboerderij De Peppelhoef bij Dishoek.

De woon- en leefomstandigheden waren zodanig dat de diakonie ging uitzien naar een mogelijkheid voor wat afleiding, waarbij men even weg kon zijn van dat ene kamertje met als enige afleiding televisie, een shagje en een voortdurende hoofdpijn van het piekeren.

Begin 1999 had de vereniging lege tuinen. Met het huren van enkele volkstuintuinen startte de diakonie haar project dat later ook landelijk bekendheid kreeg. De asielzoekers die daarvan gebruik maakten, kregen kosteloos de gelegenheid om hun zorgen even te vergeten door in de buitenlucht bezig te zijn en de eigen groenten en bloemen te kweken.

In die 10 jaren hebben 15 gezinnen gebruik gemaakt van dit project, in sommige gevallen voor een korte tijd doordat men werd overgeplaatst. Bij deze mensen was de motivatie om te tuinieren anders dan bij ons; het was soms duidelijk merkbaar dat zij het niet zo deden als wij. Een voorbeeld van waar het echt goed ging, was de uit Sri Lanka afkomstige familie Ratman op tuin 174. Met een foto erbij hebben we dat trots getoond in de PZC. Later was op diezelfde tuin de Irakese mevr. Guldjan intensief bezig. De Armeense Hamlet Petrov heeft voor velen van ons de tuin gespit.

Op die 10 jaren terugziend, was het een geslaagd en gewaardeerd project.

De begeleidingscommissie: namens het bestuur, Wim de Feijter; namens de diakonie, Ab Pouwelse.

Ditjes en Datjes

Heerlijk boek.

Voor de leden die de nieuwe tuinboeken op de voet volgen is dit oud nieuws.

“Leven van het land” is een fijn boek. Handige indeling (volgt de seizoenen), bijzonder praktisch (maandelijkse actielijsten) boordevol handige tips en bovendien vol met heerlijke recepten!

Ja, Alma Huiskens, de culinair journaliste heeft met dit boek alweer een fantastisch werk afgeleverd. Natuurlijk waren we wel wat gewend van haar, “De aardappel” en “Groentje in de moestuin” zijn inmiddels overbekend en alleen nog met veel moeite te pakken te krijgen. Een nieuwe kans biedt zich aan, verwen jezelf voor al je noeste moestuinwerk, “Leven van het land” een boek om niet te missen.

AVVN

Het verbond voor volkstuintuinenverenigingen is actief op het gebied van belangenbehartiging voor volkstuintuinenverenigingen. Timmert aan de weg, vernieuwd, adviseert, pleit voor behoud van volkstuintuinen, etc. etc. Ook interessant voor de individuele tuinder is het kwartaalblad “De vier seizoenen”. Het is handig en actueel en biedt veel leesvoer voor de breed geïnteresseerde tuinier.

Interesse? Kijk op AVVN.nl

Levenslust weer bij de tijd.

Ja, we misten hem heel erg, onze klok. Altijd bij het komen en gaan weten hoeveel tijd op de tuin besteed kan worden of hoeveel te laat je nu weer thuis zult komen.

Welkom terug klok, houdt vol, fijn dat je er weer bent.

Ja, natuurlijk: hulde aan de reparateur!

Stalmest.

Zoals iedereen die regelmatig op het complex komt heeft kunnen zien is er weer stalmest aanwezig. Mocht het toevallig op zijn dan