

## GRATIS ZADEN

Afgelopen jaar hadden veel leden de border ingezaaid en werd voor de open dag de mooiste border uitgekozen. Het zou erg leuk zijn in het jubileumjaar 2010 nog meer en nog mooiere borders te maken. Ditmaal zonder wedstrijdement, maar wel om indruk te maken op alle bezoekers die dit jaar ons complex zullen bezoeken, en ook een beetje voor onszelf, natuurlijk. We zouden onze eigen vrolijke ORANJEROUTE kunnen maken. Er is een heleboel zaad beschikbaar.

Een mix van GOUDSBLOEMEN, van lichtgeel met witte puntjes tot donker oranjebruin, enkele en dubbele soorten, al dan niet gefranjerd

AFRIKANEN , hoog plm. 60 cm, met geel pomponhart en bruinrode bloemblaadjes er omheen

AFRIKANEN, de gewone lage, in oranje en bruinrood (mix)

COSMOS SULPHUREUS, van geeloranje tot dieporanje, hoog plm. 75 cm

Deze 4 soorten zaden worden gratis beschikbaar gesteld en zullen vanaf de nieuwjaarsreceptie af te halen zijn in het tuinhuis/kantine. Zij blijven daar tot ze op zijn en OP IS OP ! We hopen dat veel leden hiervan gebruik zullen maken (of hun eigen mooie mengsel zullen inzaaien). Veel succes ermee !!



## Paaslelies rond Pinksteren, het eerste jaar.

Goede bloembollen zijn prijzig; en die dan op de volkstuin zetten? Met narcissenbollen kunnen wij wel wat doen. Die bollen laat je gewoon in de grond zitten, tientallen jaren, en elk jaar gaan ze op tijd weer bloeien. Aan het eind van het bollenseizoen, dus nu in december/januari, worden bij tuincentra en bijv. bij de Hema de restanten voor een leuk prijsje aangeboden. Koop je die, dan is er het eerste jaar een nadeel: de bollen bloeien erg laat en hebben kortere stengels. Plant de bollen in een hoekje of aan de rand en laat die daar dan rustig jarenlang staan. De bollen moeten nu wel snel de grond in. Kan dat nu niet door de vorst dan nemen we flinke bloempotten en planten de narcissenbollen in potgrond op een diepte van plm 10 cm.; in de zomer gaan die dan pas de tuin in. Kan het wel in de tuin dan maken we het plantgat ong. 10 cm diep en zetten de bollen daarin met het groene puntje omhoog en dekken dat weer met grond af. Na de bloei laten we het blad eerst afsterven want daarin zit het reservevoedsel dat de bol weer opneemt. Is het loof in de zomer droog, kan het worden weggehaald. Zit er na enkele jaren wat gras en onkruid tussen de narcissen dan halen we in de zomer, bijv. augustus, de bollen even uit de grond. We maken dat plekje onkruidvrij, planten de bollen terug of planten die op een plek welke ons beter uitkomt. Wat met narcissen kan, lukt niet met bijv. tulpenbollen.

### Overlijden

We vernamen het droevige bericht dat op de terug weg van zijn vakantie is overleden ons lid Rudie Djuric.

We wensen zijn vrouw en kinderen sterkte in deze zware tijd.

# Nieuwsbrief Volkstuinvereniging 'Levenslust'

Nummer 28, januari 2010



## Van de jubileum commissie

In het kader van ons jubileumjaar zijn de volgende afspraken gemaakt:  
Wo. 17 februari. Peter Bauwens uit De Klinge met een lezing over vergeten groenten.

Wo. 17 maart. Feestelijke ledenvergadering.  
Wo. 21 april. Voorlichtingsavond van ECOstyle over milieuvriendelijke gewasbeschermings- producten, bestrijdingsmiddelen en meststoffen.  
Deze 3 bijeenkomsten zijn in het SPEELUUS een zaal van Ter Reede, ingang Vredehoflaan 370, en beginnen 's avonds om half acht.

## ONZE NIEUWJAARSRECEPTIE

Als traditie was er op zaterdag 9 januari onze nieuwjaarsreceptie met het praatje van de voorzitter. Hij blikte terug op 2009; ondanks de langdurige perioden van droogte en teveel regen, een goed jaar. Alle tuinen bezet, veel activiteit met een Open Dag in juni en met een bijzondere inzet van leden om ons complex op orde te houden. Het bestuur mocht op prettige wijze zijn taak vervullen met al hetgeen onze statuten en reglementen voorschrijven. Het beleidsplan is verder uitgewerkt. We kunnen met tevredenheid terugkijken. Vooruitkijkend naar 2010 wordt dit een uniek jubileumjaar vol activiteiten, ingevuld door een commissie van leden en bestuursleden. Het gehele jaar door worden we verrast met lezingen en workshops met als hoogtepunt onze open dag op 4 september, welke wordt afgesloten met een barbecue voor de leden.

De "aftrap" voor de viering van ons 50-jarig jubileum is vandaag met de onthulling van het door Liesbeth Vastrick geschilderd bord. Wim Filius wordt gevraagd de over het bord geknoopte vlag te verwijderen. Handgeklap volgt. De van het complex gemaakte luchtfoto's worden getoond en dan krijgt Arie de Kraa, als voorzitter van de jubileumcommissie, gelegenheid om met de aanwezigen en de gereed hangende ballonnen naar buiten te gaan en de ballonnen op te laten. Het feest is begonnen! Let goed op de publicaties in onze maandelijkse nieuwsbrieven.

Ondanks het barre weer was er een goede opkomst; het was weer erg gezellig en de verse oliebollen en appelbeignets van Lida en Rinus Veerhoek smaakten prima.

---

### In gesprek met.....\*

de heer M. Vos, 76 jaar en nu rustend landbouwer, wonend naast de manege van Ruitersportvereniging Scheldestad. Dit jaar is hij gestopt met het telen van aardappels; er staat dus geen bord meer aan de straat. Een deel van de grond waarop wij onze volkstuincomplex hebben, was eigendom van zijn vader, die de grond in 1971 verkocht aan de Gemeente Vlissingen. Het andere deel, tegen de Jacoba van Beijerenweg aan, was van A. de Lange, landbouwer te Koudekerke. De grond van het huidige volkstuincomplex behoorde vroeger tot de Gemeente West-Sou-

burg. Het huis tegenover de Kleiweg, Plantlust geheten, behoorde ook tot Souburgs grondgebied, terwijl het vroegere Lammerenburg en ook Paauwenburg bij Koudekerke hoorden. Ook het terrein van Serier, de fruitkweker, behoorde vroeger bij West-Souburg.

In de 19-de eeuw heette de weg tussen Vlissingen en Der Boede de Vlissingse Zandweg. Van 1906 tot eind 1937 reed langs de weg de Domburgse Tram, welke ter hoogte van de Kleiweg afboog en via het terrein waar nu Intratuin ligt naar Koudekerke reed. Door de komst van de autobus in de 30-er jaren werd de Domburgse Tram overbodig. Er was tot 1944 nog wel een elektrische tram van Vlissingen naar Middelburg. Tegenover huize Espérance, waar nu de ganzen lopen, was een weiland met een grote zandput. Bij het opruimen van de trambaan en het vernieuwen van de straat is veel zand gebruikt uit die zandput. Ook was daar een wel en deze is bruikbaar gemaakt als drinkput voor de koeien. Het terrein heeft nog als voetbalveld gediend na de herverkaveling in 1954. De Koudekerkse VCK voetbalde daar.

Bij de herverkaveling is drainage aangebracht, waarvan de hoofdbuis uitmondt in een sloot achter de manege. Daar stroomde vroeger zichtbaar water uit; mogelijk is die leiding nu verstopt.

Na hun huwelijk in 1960 woonde het gezin Vos in de boerenwoning, waarvan de muren erg door het zoute water waren aangetast. Vader had het huis en de schuur mee verkocht aan de Gemeente. Later kocht dhr Vos de woning terug en heeft die tot de grond afgebroken en weer opgebouwd zodat het geen zgn. waterwoning meer was. Het puin is gebruikt bij de aanleg van de paden op het volkstuincomplex. In 1974 is de koestal omgebouwd tot paardenstal en zijn 7 rijpaarden gekocht. Het duurde nog lang eer het bestuur van de ruitervereniging, die weg moest van de plek bij het Nollebos, besloot de manege te verplaatsen naar de Gerbrandystraat. In totaal zorgde dhr Vos 24 jaar lang voor de paarden van de manege. Hij heeft bij onze vereniging ongeveer 10 jaren een ½ tuin gehad.

